

Tillykke

Det blev en tropsspejder



Kære forældre

Så har vi fået en flok nye tropsspejdere, som sikkert er glade for at være blevet tropsspejder – og vi glæder os til at lærer dem bedre at kende.

Men hvad vil det sige, at jeres barn er blevet tropsspejder? Det vil vi ledere i troppen gerne informere lidt om, samt hvad de kommende år kommer til at berige jeres unger med af oplevelser.

Tropsspejder hvad er det?

Tropsspejder, storspejder eller bare spejder, kært barn har mange navne.

Tropsspejdere dækker som udgangspunkt aldersgruppen 12-16 årige eller 6-9 klasse.

For at tage det lidt fra starten af, så dækker tropsgrenen/spejdergrenen den aldersgruppe som spejderbevægelsen blev opfundet til, og den adskiller sig fra mikro-, mini- og juniorgrenen ved, at spejderne her får meget mere ansvar – men fortsat er under voksen "overvågning".

Det er i denne aldersgruppe en del af de klassiske spejderprincipper, som f.eks. "børn leder børn", "learning by doing" samt "at klare sig selv" rigtig udfolder sig.

Målet er grundlæggende, at spejderne selv bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, herunder møder, ture mv., med patruljen som omdrejningspunkt.

En patrulje består af en patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA) samt en række patruljemedlemmer. PL og PA, er normalt de ældre og mere erfarne spejdere der er villige til, at påtage sig lederansvaret. Patruljens kerne er fællesskabet og det er vigtigt, at spejderne lærer at lytte til hinanden og træffe beslutninger i fællesskab, men i sidste ende er der mulighed for, at PL og PA kan træffe beslutning på hele patruljens vegne.

Vi regner med at have to faste patruljer på møderne, men da det ikke er alle der altid kan komme på alle ture og arrangementer, laver vi ofte patruljer for en tur eller et arrangement – på den måde lærer alle i troppen hinanden bedre at kende. Den gamle trop har lagt program frem til efterårsferien, så der er noget at starte op på. Efter efterårsferien laver vi program for resten af året i fællesskab. I halvårsprogrammet er der lagt de ture ind som vi forventer der bliver – men der er både ture der kan blive aflyst og der kan komme nye til.

Kommunikation

I det daglige bruger vi messenger gruppen "Nykøbing F Trop", det er her der kommer information om møder, ændringer af møder, tilmeldinger til ture arrangementer mv., samt hvis der sker ændringer i sidste øjeblik, kommunikeres det ud på messengergruppen. Det vil sige det er her alle sedler, programmer mv. vil blive lagt op.

Messenger gruppen er egentlig til spejderne og sekundært til jer forældre, da det er meningen at spejderne skal tage mere ansvar – det er lidt bøvlet indtil spejderne bliver 13 år – men praktisk, at I kan kigge med over skulderen – men prøv at overlade en del mere af ansvaret til de unge mennesker.

De fleste tilmeldinger til ture og arrangementer kan man normalt finde i kalenderen men i troppen har vi ind imellem tilmelding til ture og arrangementer ved MobilePay til Magnus (24244966), da det er beløb der bare sendes videre til andre arrangører af ture og arrangementer.

I er som forældre altid velkommen til at komme og snakke med os ledere om onsdagen enten før eller efter mødet. Vi vil gøre vores bedste, for at svare på de forskellige spørgsmål som I har.

I troppen planlægger spejderne selv dele af eller hele ture. Når de planlægger ture, laver de ofte undergrupper på messenger, eller andre sociale medier for dem der deltager i den konkrete tur, hvilket er helt fint med os ledere, da alt det de aftaler omkring de enkelte ture ikke er relevant for andre end dem, der skal deltage på turen.

Men undertiden opdager vi, at de fortsætter undergrupperne og laver andre aftaler, som burde foregå på troppens messenger tråd. Dette er ikke i orden, da det kommer til at virke som om, at der er nogen der bliver holdt uden for. Vi snakker med troppen om det, men det vil være en hjælp, hvis I fortæller os ledere det, hvis det er noget I oplever.

Afbud til møderne

Det kræver en del planlægning at afholde et spejdermøde og derfor er det vigtigt at man i god tid melder fra hvis man ikke har mulighed for at komme til næste møde - både af hensyn til planlægning og til indkøb af materialer.

Afbud skal ske ved at skrive på messenger direkte til Magnus og/eller Tomat (Betina).

Jeres børn og "vores" børn

Spejderne er jeres børn og det er jer som forældre, der kender dem bedst.

Men spejderne opfører sig anderledes til spejder end der hjemme og i skolen, og samtidig er de i den aldersgruppe, hvor de virkelig udvikler sig meget, både fysisk og mentalt.

Det er nu de får lyst til og kan stå på egne ben og være "lidt befriet" fra de voksnes rammer og struktur. Samtidig vil de gerne bevise over for sig selv, at de kan klare flere og flere ting uden voksens guidning.

Vi ser jeres børn på en anden måde end I som forældre gør og vi oplever ofte, at forældre tror deres børn kan mindre end de reelt kan. Omvendt oplever vi også ind i mellem, at der er forældre, der tror deres børn kan mere, end vi oplever de kan.

Når vi udbyder aktiviteter, ture mv. til jeres børn, udbyder vi kun det som vi vurderer jeres børn kan klare og gennemføre sammen med deres patrulje, på en måde så alle kan få en god, spændene og udfordrende oplevelse.

Vi arbejder med, at evaluerer ture mv. med spejderne, og opfordrer dem til, at fortælle os hvis der er noget, der ikke har været helt som de kunne tænke sig. Vi har ofte oplevet, at spejderne selv har evalueret i et eller andet omfang på vej hjem fra en tur/aktivitet og har løst evt. konflikter, så det er ikke altid, vi som ledere får alt at vide.

At spejderne har mobiltelefoner er både godt og skidt. Det gør det lettere for spejderne at få fat på os når de er på løb, og på større løb skal de bruge dem til QR-koder mv. Men vi oplever også, at de indimellem bliver brugt til at ringe hjem og beklage sig over, at det er hårdt at være på tur, de er våde, sultne, trætte, det ikke lige er sjovt nu mv. Der bliver helt sikkert skubbet til deres grænser i løbet af de næste fire år i troppen, og der er helt sikkert sure timer også, men det er når man overvinder udfordringerne, at man vokser.

"Problemet" ved at ringe hjem er flere:

1. De har ikke altid snakket med os ledere om at der er et problem,
2. At snakke med "hjemme", øger lysten til at komme hjem, frem for at bruge kræfter på at løse den udfordring man står i,
3. Det er svært som forældre at forholde sig til hvor "hårdt" de har det.

Vi har oplevet at spejderne bliver hentet hjem, og nogle gange uden vi som ledere er blevet kontaktet inden, hvilket vi finder uacceptabelt. At hente sit barn hjem fra en lejr kan virke som det rigtige i situationen, men ofte giver det efterfølgende jeres barn en følelse af nederlag og at de kommer til at stå uden for troppen. Dem der blev på lejren, snakker jo om turen og at "de klarede det selvom det regnede hele ugen, de havde ømme ben mv." Det fører ofte til at børnene stopper til spejder, hvilket er ærgerligt for os, men synd for barnet da de kommer til at stoppe på baggrund af et "nederlag".

Hvis vi som ledere vurderer, at jeres barn har brug for at komme hjem, skal vi nok sige til. Så er det os som ledere der "sender barnet hjem" – det er os der bliver de dumme og det er ikke på samme måde et nederlag. Men for, at vi kan lave den vurdering, er jeres børn nødt til at fortælle os hvis der er noget der går dem på.

For at imødegå noget af ovenstående, vil vi på nogen ture begrænse adgangen til mobiltelefonerne.

Hvis I som forældre oplever, at der er noget som kan gøres bedre eller jeres børn har haft en dårlig oplevelse, håber vi at I vil kontakte os ledere, så vi kan finde ud af om der er noget der kan/skal gøres anderledes, eller om der er noget vi bare skal være opmærksomme på.

Alkohol, rygning, tyggetobak/snus, energidrik/koffein mv.

I Det Danske Spejderkorps er der en rygepolitik der siger at ingen børn, unge eller voksne må ryge i forbindelse med spejderaktiviteter, dvs. til møder, arrangementer ture mv.

I Det Danske Spejderkorps følges grænserne for alkohol, de lovgivningsmæssige aldersgrænserne hvilket betyder at spejderne i troppen ikke må indtage alkohol.

Tobaks- og nikotinprodukter som snus, nikotinposer, e-cigaretter og vapes, må i Danmark ikke sælges til unge under 18 år, og må derfor ikke bruges af troppen i spejderregi.

Energidrik og kaffe indeholder meget koffein og har enten fra start et højt sukkerindhold, eller der tilsættes meget sukker. Det opleves at der i disse år er gået inflation i hvor meget koffein de unge vil/ønsker/kan indtage, hvilket er u hensigtsmæssigt, da vi oplever det gør spejderne, urolige, irritable, har svært ved at koncentrere sig, bliver rastløse og ikke mindst får svært ved at sove. Vi har derfor besluttet, at energidrikke og kaffe ikke må bruges af troppen i spejderregi.

Aktiviteter, ture mv.

Som udgangspunkt, er der de ture og arrangementer, der står på halvårsprogrammet som ligger på hjemmesiden, men der kan godt komme flere til, ligesom der er ture og arrangementer der bliver aflyst eller flyttet.

En del af turene arrangerer vi ledere selv og de kan bare være for vores egne spejdere eller vi kan lave dem sammen med andre troppespejder fra divisionen eller andre steder fra, lige som gruppen ind imellem laver fælles arrangementer og ture.

Kollektiv

Troppe har forskellige traditioner, og en meget stor tradition, der har været en del af troppen de sidste mange år er det årlige kollektiv, som alle spejdere ser meget frem til.

Kollektivet har normalt været afviklet i en uge i november/december, hvor ungerne har færrest prøver og eksamener, men kan også ligge op til Oak City Rally (sidste søndag i maj). Kollektivet starter som udgangspunkt på spejdermødet om onsdagen og vare til om lørdagen/søndagen.

Under kollektivet sørger ungerne selv for, at lave aftensmad, handle ind, komme i skole, lave lektier mv.

Hele spejdermødet i kollektivugen handler om at få gjort spejderne klar til, at bo sammen i hytten på Industrivej i tre-fem dage. Hytten skal indrettes og der skal handles ind til det første døgn. Desuden laves der skemaer for hvordan nøglerne til hytten skal fordeles i forhold til hvornår ungerne møder og får fri fra skole. Vi laver desuden en madplan, og fordeler hvem der har ansvaret for madlavningen og oprydning efter hvert måltid.

Vi har faste retningslinjer for hvem der må være i hytten under kollektivet, så der ikke kommer nogen udefra og skaber noget tumult, utryghed eller andet imens kollektivet vare.

Ungerne bor selv i hytten, men vi kigger til dem hver dag og ungerne kan komme i kontakt med os hele døgnnet.

Adventurespejd og kurser

Adventurespejd dækker over en række mere eller mindre udfordrende løb, som er blevet samlet i det der hedder Adventurespejdligaen under Det Danske Spejderkorps. I efterårsferien er der P Lan kurser (Patruljeleder- og assistent kurser) som vi tilbyder fra andet år i troppe, mens der i påskeferien er patruljekursus for alle dem i troppen der kan og har lyst.

Fælles for adventurespejd og kurser er, at det ikke er noget vi arrangerer i Nykøbing F Spejderne, og vi i høj grad er afhængige af information fra kurser og løb som tit kommer sent. Vi ledere er behjælpelige med alt det praktiske omkring tilmelding, transport, pakning, foropgaver og købe/betale for ekstra udstyr de skal have med på løb og kurser.

En del af adventurespejd løbene har eksisteret i mange år og nogen er ikke så gamle. Fælles for dem er, at de er godkendt af korpset, men er arrangeret af forskellige teams/grupper. De forskellige teams/grupper består typisk af seniorer og ledere eller tidligere spejdere, som brænder for, at lave nye og spændende udfordringer til spejderne. Som for alle andre aktiviteter under korpset, skal dem der arbejder med børn have godkendte børneattester og der er voksne ansvarlige, der står for løbene og de er dygtige til det.

På løbene er der godt styr på ungerne, for selvom de færdes "alene" og går langt på en weekend, så er der en masse tjekind poster undervejs, der skal sikre, at teamet ved ca. hvor alle er og samtidig giver de mulighed for at se om alle har det godt. Desuden er vi i dag så privilegeret, at mobiltelefoner mv. giver en ekstra sikkerhed, hvis der alligevel går noget galt.

Der er forskellige sværhedsgrad på de forskellige løb, og der er forskellige krav til aldersklasse på de forskellige løb. Vi drøfter løbende med ungerne hvilke løb de gerne vil med på, og vi tilbyder dem kun de løb vi mener de kan klare.

Så hvis spejderne gerne vil deltage i disse løb, tager spejderne af sted på egen hånd. Der er mange løb og vi holder øje med en del af dem, men troppen skal selv tage/vise initiativ til det de forskellige løb hvis de vil sikre de udbydes.

De yngste tropsspejdere har hele tiden, de ældste tropsspejdere at læne sig op af. De ældste tropsspejdere har normalt deltaget i mange løb og har opbygget nogle gode erfaringer de kan give videre.

Vi opfordrer ungerne til at deltage i løbene da det giver dem nogle super oplevelser der ryster dem godt sammen, samtidig med at de får nye spejdervenner rundt i hele Danmark. Her gør elektronik det muligt at holde kontakten og skrive sammen med de nye venner, og aftale om man skal mødes igen med sin patrulje eller på kurser til nye oplevelser et sted i det danske land.

Det hele kan ses på www.spejder.dk, www.adventurespejd.dk eller www.dds.dk.

Dem der har været afsted flere gange, på adventureløb og kurser mv., får tit venner rundt omkring i landet som de får lyst til at deltage på løb med. Det kan også være en god ide og virke hyggeligt men det giver også problemer.

Grundlæggende er det løb der er lavet til, at man er afsted med sin patrulje og ikke nogen venner andre steder fra. Hvis man deltager med andre, så er det ikke sikkert der er nok til at stille en patrulje fra Nykøbing F Spejderne, og endelig er der det lidt kedelige med forsikringer under korpset – hvilken gruppe er man dækket af. Men nogle gange er det jo også en fordel med venner udefra – og hvis vi mangler en til at kunne stille en patrulje til et løb spørger vi nogen gange om de har nogen venner der vil med Nykøbing F Spejderne på løb. Vi har derfor lavet nogen kriterier:

- Det skal være aftalt med lederne her i troppen.
- Det skal være løb/kurser vi ikke har udbudt/kunnet stille en patrulje til – Det er altså ikke noget man kan planlægge i god tid.
- Det skal ikke gå ud over engagementet her i Nykøbing F Spejderne – At man var på løb med andre i sidste weekend/måned skal ikke påvirke at man kan tage på løb med sin egen patrulje.
- Lederne skal have snakket med lederne, i den gruppe man nu tager med på tur med/den gruppe der kommer andre spejdere fra – Vi skal kunne afstemme forventninger til spejderne fra forskellige grupper og vide om der er noget man skal være opmærksomme på mv.

Transport

Det eneste sted ungerne er rigtigt alene, er når de transporterer sig selv rundt i landet, og det ser vi fra ledelsens side som en fordel – der giver jeres børn en praktisk færdighed – selv at kunne komme fra A til B.

Troppen rejser kun med tog og bus hvilket er meget sikre transportformer i Danmark, og de har hele tiden hinanden at støtte sig op af. Her gælder det igen, at de ældste tropsspejdere har stor erfaring i at rejse på egen hånd rundt i landet og har prøvet, at stå med aflyste tog og ruteomlægninger mv. Hertil kommer, at vi har god erfaring med at folk rundt om i hele landet er meget hjælpsomme, når der kommer en mindre flok spejdere. Desuden er vi aldrig længere væk end et mobilopkald.

Endelig, så rejser de fleste spejdere selv til og fra løb, så det er også her de tit får styrket venskaber, får evalueret turen sammen, og endelig er det et af de få steder de rigtigt er alene og vokser mest ift. at tage ansvar for sig selv og hinanden – det er der meget sund læring i.

Vi har en fast aftale med spejderne om, at de skal skrive til os ledere, når de er kommet frem og igen når de er på vej hjemad.

Ofte kender vi ikke det eksakte startsted, eller tidspunkt i særlig god tid så det er ikke sikkert man kan nå at købe orange billetter mv. Så vi opfordrer til at spejderne får et rejsekort, da de så ikke skal rode med penge til billetter mv. og så bliver det billigere, jo mere de rejser på det. Endelig er det en fordel, hvis der er et tog man ikke når, fordi man er blevet forsinket, eller fordi der er et togskifte man ikke når.

Det betyder at rejseprisen normalt kommer oven i turprisen, men det fremgår af alle tilmeldinger. Vi kigger altid på rejseplaner med spejderne (ofte PL og PA) inden de tager afsted og aftaler med dem hvilke afgang mv. – der er kun en undtagelse og det er rejser til og fra PLan kurser – da de her ofte er afsted alene, eller måske med en anden.

Med ombygning af bane mv. i de her år, vil vi indimellem være glade for lidt kørerhjælp til/fra en station på Sjælland hvis i har mulighed for det – Togbus fra Ringsted giver en meget lang hjemrejse 😊

Udstyr

Vi hører tit det er billigt at gå til spejder, turene er billige mv. Men når man så bliver tropsspejder, så kommer man pludselig ud og møder andre der har meget federe udstyr end det man selv har, og så kan det pludselig blive dyrt.

En Gregory Baltoro 65 l rygsæk til 2.649 kr eller en Fjällräven Kajka 75 l til 3.499 kr, Meindel Island vandrestøvler til 2.899 kr, Western Mountaineering Bison Gore WS sovepose til 12.599 kr, div. membran tøj der let koster 2.000-3.000 kr... men er det nu nødvendigt?

Der er ingen tvivl om, at dårligt udstyr ikke gør en tur sjovere, omvendt kan man godt have en god tur selvom man ikke har pakket sin rygsæk med udstyr til over 50.000 kr. Men vi har nogle anbefalinger.

1. Køb en rygsæk der passer. En 50-60 l rygsæk rigeligt – Mange har en fra de var juniorer på 50 l – den er helt sikker ok de første par år – hvis de synes det er mega fedt og skal med på alle løb mv., kan de jo ønske sig en 60-65 l til konfirmationen.
2. Køb gode vandresko/-støvler, de kommer til at gå meget. 50 km i regnvejr med sine kondisko er ikke sjovt – ofte kan de bruge dem som vinterstøvler også hvis de har en god sok i.
3. Det er nu man skal have en sovepose der kan tage lidt minusgrader, det der hedder en 3-sæsoners sovepose. Gerne suppleret med en fleece lagenpose, hvis det skulle blive rigtig koldt.
4. Regntøj eller membrantøj der virker i virkeligheden.
5. Liggeunderlag – hvis de ikke allerede har et, så vil de sikkert gerne have et "selv"oppusteligt liggeunderlag. Men det kræver, at man har tjekket det kan holde luft inden man tager på tur, samt at man selv er i stand til at lappe det. Et almindeligt skumliggeunderlag er nok, men kan gøre det lidt mere lækkert med et æggebakkeliggeunderlag. Hvis man skal købe nyt liggeunderlag bør det have en R-værdi på omkring 3 (Skalaen går fra 0-5 hvor 5 holder bedst på varmen).

For særlig rygsæk og vandresko/-støvler er det meget vigtigt det passer, dvs. man er nødt til at kører i spejdersport, friluftsland eller andre friluftsboutikker hvor der er nogen der ved hvad de snakker om, så jeres barn kan få prøvet det rigtige udstyr. Så kan det komme på ønskelisten til fødselsdage/jul.

Spejder hilsen

Betina og Magnus